

9 februari 2014

Vanochtend horen we over de zaligsprekingen op de berg.
Op tafel zien we die berg verbeeld.

Op deze berg staan 8 vaasjes
Acht, omdat er 8 zaligsprekingen zijn.



Acht is ook het getal van het nieuwe begin.

In de vaasjes staan acht verschillende kleuren tulpen.
Voor elke zaligspreking een kleur.

De berg is verbonden met een kaars door de hедера.
Deze hедера staat voor de gehechtheid in het geloof.

Ook zien we druivenranken. Deze staan voor de zegen die ontvangen wordt.

Bloemschikking: Marijke Rehorst & Franny van Roon