

Zondag 25 december 2016 Kerst

Jesaja 52 : 7 – 10, Lucas 2 : 1 – 20

Vandaag vieren we dat God in de geboorte van Jezus de wereld omkeert.

Licht breekt onstuitbaar door.

Op de spiegel zien we nu nog één stukje gebroken glas.

De wereld omgekeerd is er en tegelijk ook nog niet.

We blijven dromen en vergezichten zien.

De kleur wit staat voor het feest dat wij vieren.



Bloemschikking: Marijke Rehorst & Franny van Roon