

Zondag 15 september 2013: bevestiging ambtsdragers

Er gebeurt er heel wat in de dienst. We vieren met elkaar het avondmaal, we nemen afscheid van de vertrekkende ouderlingen en er wordt een ouderling bevestigd. Dit hebben we geprobeerd in de schikking terug te laten komen.

De boog in de schikking laat ons de verbondenheid van God met de mensen zien. De boog is omwikkeld met hедера. Dit staat voor de hechting van het geloof.



Er is geschikt met de kleuren rood, wit en groen. Rood voor de liefde van God voor ons. Wit voor geloof en voor het feest dat vandaag gevierd wordt. Groen voor de hoop. We horen in de schriftlezing over de vruchten van de Geest: liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Dit wordt verbeeld in de vruchten met heel veel zaden en in de kaarsjes.

Het avondmaal zien we terug in de stukken brood, de korenaren en de druiven.

