



### *Pinksteren 2013*

*Het vuur van Pinksteren is niet alleen voor je eigen kringetje, maar voor de gehele wereld. Dit wordt uitgebeeld op de liturgische tafel. De staande cirkel verbeeldt de wereld en de kleuren rood, oranje en geel staan voor het vuur van de Geest. Hierbij zien we de Bijbel liggen. De woorden in de Bijbel zijn voor de gehele wereld. Daarom is de Bijbel verbonden met een rood koord met de cirkel.*

*O God, Heilige Geest  
Kom tot ons en wees in  
ons midden  
Kom als de wind en  
zuiver ons  
Kom als het vuur en  
doorgloei ons  
Kom als de dauw en  
verfris ons  
Schenk ons de gaven  
van uw Geest  
dat we in vuur en vlam  
raken*

